

Mallorca

S1312



31-05 t/m 7-06 2013

De vakantiegangers en begeleiding.

Als begeleiders gingen Martien, Shannon en Anita mee.

We gingen op reis met 5 vakantiegangers;

Mieneke, Johan, Frouke, Aad en Wilma.





Dag 1 - 31 Mei

Vandaag moesten we met z'n allen verzamelen op Eindhoven airport om naar Mallorca te gaan. Iedereen was netjes op tijd aanwezig, we moesten er namelijk 2,5 uur van te voren zijn dus rond 17:00 uur. We vertrokken om 20 uur en het was een mooie vliegreis omdat het helder weer was.

Toen we vertrokken wou Wilma een dropje maar die zat nog in het bagagerek boven ons hoofd. Gelukkig was er een aardige mevrouw die Wilma een dropje aanbood, ze mocht er zoveel als ze wilde. Toen we eenmaal vlogen kwam het karretje langs om wat eten of te drinken te nemen. Een kleine 2 uur later kwamen we weer aan, de koffers gepakt en naar het busje gelopen dat ons naar het hotel zou brengen. Johan en Frouke namen nog even een peukie en toen konden we vertrekken. Ruim een uur later kwamen we aan bij het hotel, het was toen eigenlijk al zaterdag. Nadat we ingecheckt hadden mochten we nog even een hapje eten in de eetzaal. Voordat we onze kamers opzochten was het alweer 1 uur 's nachts. We hebben ons klaar gemaakt voor de nacht en zijn toen gaan slapen want iedereen was erg moe van de reis.



Dag 2 - 1 Juni

Na een lange vliegreis hebben we eerst maar even lekker uitgeslapen. Daarna gingen we ontbijt in de eetzaal, hier was van alles te kiezen zeg! Er was zelfs patat als ontbijt!!?? Na het ontbijt werd iedereen goed ingesmeerd en toen hebben we het dorpje verkend. We kwamen er al snel achter dat het absoluut geen rolstoelvriendelijk dorpje was. Het was dus drempel op, drempel af en zo zijn we door de dorp gewandeld. Wel goed voor onze spierballen! Er waren een hoop leuke toeristenwinkeltjes en we hebben dan ook gelijk kaarten gekocht om naar thuis te versturen. Na al het geslenter zijn we even op een terrasje gaan zitten. We kwamen er toen ook achter dat Mallorca spotgoedkoop is met drankjes op het terras. Rond een uur of half 2 zijn we weer terug gegaan naar het hotel om te lunchen. Dat was heel iets anders dan dat we hier in Nederland kennen. Geen broodjes en beleg maar warm eten, en wat was het hier en allemaal goed verzorgd!

Na het eten hebben Wilma, Shannon en Anita even lekker gezwommen in het ijskoude zwembad, zo koud dat Wilma spontaan kippenvel kreeg. Toch bleven we er wel 10 minuten in, heel stoer! Vervolgens lekker opgewarmd in het zonnetje en Johan en Frouke kwamen er ook gezellig bij zitten. Aad, Mienke en Martien kwamen later ook bij het zwembad. Na het zwemmen hebben we genoten van het heerlijke avond eten en daarna was er tijd om even wat voor jezelf te doen. Rond half 10 verzamelden we bij de lounge om vervolgens naar de entertainmentavond te gaan. Deze avond was het een groep die Il Divo na deed, iedereen vond dit erg mooi. Rond 23 uur was dit afgelopen en zijn we lekker gaan slapen.





Dag 3 – 2 Juni

Deze dag gingen we een stukje verder wandelen, door de winkelstraat van het dorpje richting het strand. Maar eerst gingen we maar weer eens aan het lekkere ontbijt! Daar werd Mieneke zelfs collega genoemd omdat ze zo goed mee hielp met de hotelmedewerkers. Toen we weer bij de boulevard aankwamen, kwamen we erachter dat er een hardloopwedstrijd was.

Johan was ze goed aan het aanmoedigen en hij kreeg zelfs geregeld een high five! Wel met een hele erge zweethand haha... Na het bewonderen van de hardlopers hebben we ook maar even op de terugweg een terrasje gepakt. Daarna is even lekker geluncht in het hotel en lekker van de zon genoten bij het zwembad. Na het avondeten zijn we gezellig naar de entertainmentavond gegaan. Dit keer was er jaren 70 rock en roll, Aad klapte goed mee met de muziek. We hebben allemaal echt genoten. Na de muziek zijn we maar weer naar bed gegaan want het duurde dit keer iets langer dan normaal, dus het was al redelijk laat en iedereen was moe.



Dag 4 – 3 Juni

Toen iedereen vandaag naar het ontbijt ging, ging Shannon reserveren voor het thema-restaurant dat bij het hotel hoorde. We wilden graag Italiaans gaan eten, maar dat restaurant viel schijnbaar zo erg in de smaak dat hier geen plek meer was, dus werd het een Mexicaans restaurant. Na het reserveren liep Shannon naar het einde van de boulevard om kaartjes te kopen voor een boottocht langs de kust. Iedereen vond het leuk om de boottocht te doen. Na het ontbijt hebben we de tijd genomen om ons goed in te smeren met zonnebrand en toen zijn we naar de kust vertrokken. Voordat we naar de boot gingen zijn we langs de winkeltjes gelopen en daar hebben we wat souvenirjes gekocht. Ook hebben we bij de Spar wat broodjes gehaald om mee te nemen op de boot aangezien de boottocht 2,5 uur duurde en we niet voor lunchtijd terug waren. Het was een mooie boottocht zo langs de kust. We kregen zelfs nog een douche van de golven!!



Rond 16 uur waren we weer terug bij het hotel. Degenen die even wat voor zichzelf wilden doen konden dit doen en degenen die mee wilden naar het zwembad gingen mee naar het zwembad. Wilma had nieuwe oorbellen gekocht maar haar gaatjes waren dicht gegroeid, dus hebben we die opengeprikt zodat de oorbel erin kon. Er was een hele aardige receptioniste die ons een naald, gaasjes en alcohol gaf.

Om half 7 hadden we weer bij de lounge afgesproken om naar het Mexicaanse restaurant te gaan. We dachten dat het een a la carte restaurant was, maar het was toch weer een buffet maar dan met Mexicaans eten. We hebben in ieder geval genoten van het eten, alleen zat iedereen wel erg snel vol. (misschien omdat het zo warm was vandaag) Na het eten zijn we naar het entertainment gegaan, dit keer was dat Dancing Queen waar iedereen van heeft genoten.

Mieneke danste mooi voor het podium en als er applaus kwam, dan maakte ze een mooie buiging. Johan maakte filmopnames met zijn mooie camera.

En toen was iedereen moe na een leuke dag en gingen we slapen.



Dag 5 – 4 Juni

Vandaag was iedereen een beetje moe van het warme weer dus besloten we om even een wat rustigere dag in te plannen. Wilma ging met Martien en Anita zwemmen, dit keer in het overdekte zwembad. Johan, Frouke, Mieneke en Aad gingen wat voor zichzelf doen. Johan en Frouke zijn samen nog het dorpje in gegaan om een mooie blauwe jurk te kopen die ze eerder al gezien hadden. We hebben verder bij het zwembad gezeten, hebben weer genoten van het lekkere eten en zoals elke avond zijn we 's avonds weer naar het entertainment gegaan. Dit keer waren er Afrikaanse acrobaten die allemaal trucjes deden, ze waren erg goed! Sommige trucjes waren zelfs een beetje eng, zoals een vuur-spuyer. Johan en Frouke hebben dit ook op de film gezet. Het was een geslaagde dag met weer mooi. We konden samen leuke grapjes maken over van alles en nog wat, dus we hebben weer genoten die dag.



Dag 6 – 5 Juni



Deze ochtend zijn we na het ontbijt weer over de boulevard gelopen en dit keer was er geen hardloopwedstrijd. Het was wel weer heerlijk weer; warm maar met de zeewind heel goed uit te houden. Bij het einde van de boulevard zijn we op een terrasje gaan zitten. Het was hetzelfde terras als waar we al eerder zaten toen we de boottocht gingen doen. We hadden daar een prachtig uitzicht over de zee en de rotsen. Hier hebben we een tijdje gezeten, we hadden het heel gezellig samen. Iedereen hield wel van een grapje dus we hebben veel gelachen deze vakantie. Wat ook heel leuk was, was dat we Mickey en Minnie Mouse tegen kwamen, we zijn met hen op de foto gegaan.



Na een tijdje zijn we weer rustig terug gelopen naar het hotel om te lunchen. Het eten was hier weer echt goed verzorgd en ook het personeel was super aardig en behulpzaam! Vanmiddag zou het niet zulk mooi weer worden dus bleven we maar bij het hotel, aangezien het ook best wel broeierig was. Iedereen genoot rond het zwembad door te zwemmen, zonnen, een praatje te maken en Mienke was druk met haar kleurboek en de stickers. Ze kan prachtig tekenen hebben we gezien. Bij het avondeten hoorden we dat 1 van de 2 leuke serveersters morgen vrij was. Ze kwamen beiden even gedag zeggen en Mienke ging met ze op de foto. Van Wilma kreeg 1 serveerster handkusjes en Wilma kreeg daar kusjes voor terug. 's Avonds zijn we weer naar de entertainmentavond gegaan want dit was elke avond erg leuk. Dit keer waren het allemaal gedeeltes van liedjes uit de verschillende landen en de acteurs speelden daar een leuk toneelstuk bij. Heel leuk in elkaar gezet dus het was weer genieten. Aad gaf de maat aan en zong weer vrolijk mee.



Dag 7 en 8 – 6 en 7 Juni

De laatste dag was al weer aangebroken...

De volgende ochtend moesten we alweer naar huis vliegen, dus we genoten nog van onze laatste vakantiedag. De koffers werden na het lekkere ontbijt alweer een beetje ingepakt. Deze dag gingen we als afscheid met elkaar uit eten. Johan en Frouke waren langs de Chinees gelopen en vonden het wel een goed plan om daar te gaan eten en de andere vakantiegangers stemden daar allemaal mee in. Deze dag was de warmste dag van de vakantie. Andere dagen was het ongeveer 24 graden, deze dag werd het wel 28 graden!

We zijn weer even lekker op een terrasje gaan zitten met een lekker koel drankje. Sinas, een biertje en Sangria gingen er goed in met dit warme weer. Bij de Chinees moesten we eerst een hoge drempel over maar gelukkig hielp het personeel direct. We zaten aan een grote ronde tafel met een draaiplateau in het midden waar dan vervolgens al het eten op werd gezet. Dat was heel leuk want zo kon je van alles wat opscheppen. Anita plaagde Johan door een aan het plateau te draaien toen hij net was wilde opscheppen.



Na het eten zijn we naar het hotel gegaan en heeft iedereen even wat leuks voor zichzelf gedaan. We zijn ondanks dat we de volgende dag vroeg uit bed moesten naar de entertainmentavond gegaan. Dit keer werd de musical Moulin Rouge nagespeeld door de entertainers. Ze deden dit echt super goed.

Echt geweldig! Na de show was er het moment om een diploma te krijgen als echte Tendens vakantieganger. Hierna zijn we direct naar bed gegaan want we moesten de volgende dag heel vroeg op, namelijk al om 4.30 uur! Kwart voor 6 werden we opgehaald door de taxi. Toen we na de vroege reis van een uur bij het vliegveld aankwamen hebben we ingecheckt en ruim een uur daarna konden we aan boord en vertrokken we weer naar Nederland.



Iets voor 12 uur 's middags landen we weer met het vliegtuig op Eindhoven Airport. Zowel de heen- als terugreis met het vliegtuig gingen heel goed. We werden goed aan- en van boord geholpen met een lift naast het vliegtuig en met een kieprolstoeltje. Het duurde maar even totdat we de bagage van de bagageband af konden halen en toen werd iedereen opgehaald. Gelukkig was het in Nederland toen ook mooi weer met 24 graden zodat we niet ineens in de kou weer terug kwamen. Wij als reisbegeleiders vonden het erg leuk om met jullie op vakantie te zijn geweest!

Groetjes Martien, Shannon en Anita.